

Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΕΙΝΑΙ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΤΟΥ
ΦΑΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ 1821
ΕΓΙΝΕ
ΕΓΓΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΚΙ ΟΧΙ ΕΘΝΙΚΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2008:
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ
ΣΤΗ ΜΑΓΙΚΗ

Ορίζουμε τον τρόπο σύνθεσης των τμημάτων της σπουδάζουσας και μαθητιώσας νεολαίας κατά τις παρελάσεις...

...β) Οι μαθητές ή σπουδαστές που θα μετέχουν στα τμήματα της παρέλασης θα επιλέγονται από τους οικείους καθηγητές Φυσικής Αγωγής από εκείνους τους μαθητές που έχουν άρτια εμφάνιση, παράσταση και ήθος...

...δ) Τα σχολεία Ιδιωτικής και Δημόσιας Β/βάθμιας Εκπ/σης συμμετέχουν υποχρεωτικά στις παρελάσεις με το σύμβολο του Ελληνικού Έθνους. Τα τμήματα των σχολείων κατά την παρέλαση θα παρουσιάζουν, ένα ομοιόμορφο σύνολο και η εμφάνιση θα είναι αυτή που θα αρμόζει σε μαθητές-τριες...

...Σημαιοφόρος θα ορίζεται ο καλύτερος σε επίδοση μαθητής-τρια από την Γ' τάξη...

(απόσπασμα από τον κανονισμό για τις παρελάσεις. Έχοντας υπόψη το Ν. 1566/85)

...με διαχωρίζουν από τους άλλους λόγω του ύψους μου ή των κλών μου. Με θεωρούν άξια να αντιπροσωπεύσω το σχολείο μου αν είμαι ψηλή και ανάξια αν είμαι πάνω από αυτό που θεωρείται «ιδανικό» βάρος...

...με τα δικά τους κριτήρια εκτιμούν το ήθος μου. Αλήθεια, ποια είναι τα κριτήριά τους; Η υποταγή σε ό,τι μου λέμε, η πειθαρχία μου μέσα στην τάξη, οι επιδόσεις στα μαθήματα, αν είμαι κοινωνική, αν είμαι αντικοινωνική, αν μιλάω αργά και καθαρά, αν δεν καπνίζω στο διάλειμμα, αν ξέρω απ' έξω το άγιος ο θεός ή το πιστεύω, αν δεν μιλάω στην προσευχή, αν δεν τους γράφω κανονικά; Ποια;...

...με καλούν να γίνω και εγώ ρομποτάκι. Στοχασμένο, συγχρονισμένο, περιποιημένο με εμφάνιση που «αρμόζει» σε μαθήτρια. Στα γαλανόλευκα δηλαδή και να περπατάω σα νεοσύλλεκτος ψαρωμένος φαντάρος μπροστά από τανκ, όπλα και άλλους πραγματικούς νεοσύλλεκτους ψαρωμένους φαντάρους, για να φτάσω στο αποκορύφωμα της παρέλασης που είναι να χαιρετίσω με σεβασμό το δήμαρχο, τον μητροπολίτη και τον νομάρχη. Θα ξεράσω...

...θεωρούν τιμή να σηκώνεις την ελληνική σημαία και για αυτό τη δίνουν στον καλύτερο μαθητή. Παρ' όλ' αυτά αν τύχει αυτός να είναι αλβανός ή ρώσος όλοι οι ελληναράδες ξεσηκώνονται. Άρα είναι και κάτι άλλο.

...στην τελική αν θέλω πάω στην παρέλαση. Έτσι μου είπαν. Παρ' όλ' αυτά με απείλησαν με αποβολή και χαμηλή βαθμολογία, αν δε συμμετάσχω, αφού πρώτα με έκαναν ρεζίλι στην τάξη ως αντιδραστική και ότι οι εποχές είναι δύσκολες και πρέπει να είμαστε συσπειρωμένοι γύρω από το έθνος και ότι τώρα γιορτάζεται σύσσωμη η ελληνική υπερηφάνεια απέναντι στον άξονα του κακού κτλ... Τότε γιατί δε μας λένε για τους Έλληνες που υπηρέτησαν τους τούρκους, για τους κοτζαμπάσηδες και τους μεγαλοτσιφλικάδες που μετά την επανάσταση πέρασαν για ήρωες; Δεν ήταν ποτέ ζήτημα έθνους αλλά κοινωνική και πολιτική στάση απέναντι σε συγκεκριμένες επιλογές. ...

...και όλοι αυτοί που βλέπω να κόπτονται για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην τηλεόραση, μου μιλάνε για εθνικά ανταναικλαστικά, για μαγκιά της φυλής, για ανώτερο DNA και για άλλα ανατριχιαστικά, συγγενή με την ίδια την ιδεολογία του φασισμού...

...σκατά στα μούτρα τους! Καλύτερα να πετάω στραγάλια στο σημαιοφόρο μπας και σκοντάψει...

(απόσπασμα από τις σκέψεις μιας μαθήτριας)

Δεκέμβρης 2008. Οι μαθητές, μετά την δολοφονία του 15χρονου Αλ. Γρηγορόπουλου, επιλέγουν να βγουν στους δρόμους. Το αποφασίζουν αυθόρμητα, συλλογικά, αντιεραρχικά, αγνοώντας ακόμη και τα 15 μέλη των σχολείων τους. Απέχουν από τη σχολική διαδικασία απαξιώνοντας διευθυντές, καθηγητές, απουσιολόγια, απειλές. Συμμετέχουν στις διαδηλώσεις, εκφράζονται, συγκρούονται με τους μπάτσους και κάνουν τους κρατούντες να σκιαχτούν. Γίνονται κομμάτι του "εσωτερικού εχθρού"....

Σήμερα, 25 Μαρτίου 2010, οι μαθητές, υποχρεώνονται να βγουν στους δρόμους. Τους επιβλήθηκε να πορευτούν μεμονωμένα, πειθαρχημένα, ιεραρχημένα. Τα αγόρια διαχωρίστηκαν από τα κορίτσια, οι ψηλότεροι προηγήθηκαν, οι αριστούχοι τιμήθηκαν φέροντας τη σημαία του έθνους. Τα πρόσωπα τους όφειλαν να είναι ανέκφραστα, τα βλέμματα προσηλωμένα στο βηματισμό του διμοιρίτη. Όσοι δε συμμετείχαν, καταχωρήθηκαν στο απουσιολόγιο ή στο ποινολόγιο του σχολείου τους. Και αφού η σφυρίχτρα του γυμναστή κατάφερε να τους διατηρήσει απόλυτα ομοιόμορφους και υποταγμένους, κέρδισαν το δυνατό χειροκρότημα των καθησυχασμένων "επισήμων"-κρατούντων...

Πρωτοβουλία Αναρχικών Αιγιάλεω