

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ

Ως πρωτοβουλία αναρχικών αιγάλεω, συλλογικότητα με αυτοοργανωμένη, αντιθεσμική και αντισυναινετική δράση 3 περίπου χρόνων στην περιοχή, προχωράμε στην κατάληψη του χώρου επί της οδού Καποδιστρίου στην περιοχή των παλιών εργατικών πολυκατοικιών, στο κάτω Αιγάλεω.

Ο χώρος ανήκει σε δημόσιο φορέα και συγκεκριμένα στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας με διαχείριση από τον Δήμο Αιγάλεω. Ο χώρος αυτός αποδεδειγμένα από την παρηκμασμένη του χρήση από το Σώμα Ναυτοπροσκόπων, έναν ιδιότυπο παραστρατιωτικό μηχανισμό που στόχο έχει –εν μέσω εθελοντισμού και αγαθοεργιών- να εμφυσήσει την ιεραρχία, την εξουσία, την υποταγή και την ομοιομορφία στα παιδιά και τους έφηβους. Επιδιώκουμε για τον εαυτό μας και τους γύρω μας να παλέψουμε για τις αντίθετες ακριβώς αξίες. Ο χώρος αυτός ήταν στην ουσία ήδη κοινωνικά νεκρός και παντελώς άχρηστος στη γειτονιά και τους ανθρώπους της. Επιλέγουμε να μην ζητήσουμε τον χώρο από τον ΟΕΚ ή τον Δήμο αλλά να προχωρήσουμε σε κατάληψη καθώς δεν αναγνωρίζουμε από θέση σε κανέναν (γραφειο)κρατικό φορέα την εξουσία τού να κρίνει και να εγκρίνει τις κοινωνικές αναγκαιότητες. Δεν έχουμε καμία διάθεση να εμπλακούμε σε θεσμικές συνδιαλλαγές όπου προϋποτίθενται καταστατικά υποταγής στους νόμους και τα διατάγματα του κράτους. Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα ήμασταν τίποτε άλλο από αναπαραγωγοί των θεσμών και των νόμων, οιονεί εχθροί της ελευθερίας και της ανυποταγής.

Εν μέσω της πιο βαθιάς κρίσης που έχει ζήσει η ελληνική κοινωνία, σκοπός της κατάληψης είναι να συγκροτηθεί ένα προπύργιο κοινωνικής αντίστασης τόσο ενάντια στις άμεσες συνέπειες που προκαλεί ο καπιταλιστικός κόσμος όσο και ενάντια σε κάθε μορφή επιβολής από την κυριαρχία, ενάντια σε κάθε μορφή κοινωνικής ιεραρχίας, ενάντια στις κοινωνικές ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ενάντια σε κάθε διάκριση στη βάση του φύλου, της φυλής και της τάξης, ενάντια σε κάθε κομματική διαμεσολάβηση, ενάντια στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών σχέσεων, ενάντια στην χειραγώγηση από τα Μέσα Μαζικής Εξημέρωσης ενάντια στην δικτατορία της αστικής τέχνης.

Ο τρόπος για να επιτευχθούν οι στόχοι της κατάληψης είναι η αυτοοργάνωση, η αδιαμεσολάβητη, άμεση, αντιθεσμική και αντισυναινετική δράση. Η συνέλευση που ορίζεται κάθε φορά από τα μέλη της κατάληψης είναι και η ψυχή της ίδιας της κατάληψης καθώς διαχειρίζεται τόσο τα πρακτικά όσο και τα πολιτικά ζητήματα. Οι αποφάσεις παίρνονται από όλους με ομοφωνία χωρίς κανενός είδους ανισοτιμία μεταξύ των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση διαφωνίας κάθε άποψη μπορεί να δοκιμαστεί στην πράξη στο πλαίσιο της κατάληψης και από όσους συμφωνούν μεταξύ τους. Καθώς προτείνουμε την αυτοοργάνωση ως συλλογικό εργαλείο λήψης αποφάσεων, χωρίς προέδρους, γενικούς γραμματείς και κομματικές γραμμές είναι αυτονόητο ότι το εγχείρημά μας δεν προσφέρεται ως πολιτικός και κοινωνικός χώρος για την είσπραξη πολιτικής υπεραξίας από μέλη κομμάτων και αντιπροσώπους θεσμικών μαζικών φορέων. Επιδιώκουμε να προχωρήσουμε προς την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση προσπαθώντας να παράγουμε πραγματικές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα κι όχι να οπισθοδρομήσουμε σε μικροπολιτικές ασκήσεις κομματικών ανταγωνισμών, ούτε να καταντήσουμε καφενείο πολιτικών αγκυλώσεων, μικροαστικής μοιρολατρίας, απραξίας και αδράνειας.