

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1

1

Τον περασμένο Δεκέμβρη ένας μπάτσος δολοφόνησε εν ψυχρώ έναν 15χρονο μαθητή γεγονός που λειτούργησε ως αιτία και αφορμή για να ξεσπάσει η μεγαλύτερη εξέγερση από καταβολής του ελληνικού κράτους. Ενα πλήθος δεκάδων χιλιάδων πληβείων, ελλήνων και ξένων, χειραφετημένων και παριών, ανακατεμένο με μαθητές και μαθήτριες, επιτέθηκε σε ό,τι όπλισε το χέρι του ένστολου δολοφόνου, σε ό,τι συγκροτεί τις κοινωνικές ανισότητες, τους αποκλεισμούς, την ιεραρχία αυτού του κόσμου σε όλη του την επικράτεια.

2

Μετά τον Δεκέμβρη στήθηκαν εστίες αντίστασης παντού ως παρακαταθήκες των μηνυμάτων αυτού του μεγάλου κοινωνικού παλιρροϊκού κύματος που φαινομενικά αποτραβήχτηκε και πάλι μέσα στην κανονικότητα.

3

Επί ένα χρόνο η παλινόρθωση της Κυριαρχίας σήμανε πόλεμο κράτους και παρακράτους με κάθε μέσο ενάντια σε κάθε τι που θύμιζε «Δεκέμβρη», σε κάθε τι λεύτερο, σε κάθε τι που θα μπορούσε να θεωρηθεί παράγοντας «πολιτικής αποσταθεροποίησης» των συμφερόντων της. Εξαπολύθηκε η διαδικασία ποινικοποίησης των κοινωνικών αντιστάσεων και ο στοχευμένος ρατσισμός ενάντια σε συγκεκριμένες μεταναστευτικές ομάδες. Η κρατική και παρακρατική βαρβαρότητα με κουκούλες και χωρίς διακριτικά, από υπουργικούς θώκους και εισαγγελικά γραφεία, από ένστολες συμμορίες και «επιτροπές κατοίκων», με ρόπαλα και βόμβες, με κάθε μορφή και πρόσχημα, βγήκε στους δρόμους και γέμισε τις πόλεις.

4

Εδώ και μέρες η αστυνομία διαφημίζει τα καινούργια της όπλα, τις πολλαπλασιασμένες διμοιρίες, τις αύρες και τα ελικόπτερα. Αυτός είναι ο τρόπος που το καθεστώς δείχνει την αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί ακόμη πιο δυνατά αυτά που πρεσβεύει ο δολοφόνος Κορκονέας. Και αυτή η μεταθανάτια ύβρις προς τον 15χρονο δολοφονημένο βαφτίζεται ειρωνικά «προστασία του πολίτη».

5

Σα να μην υπήρχαν οι λόγοι που ξέσπασε η εξέγερση, το Κράτος οργανώνει μια επέτειο κοινωνικού φόβου υπό την απειλή των ανεξέλεγκτων «βανδάλων» και «καταστροφομανών». Ο φόβος πολλαπλασιάζεται καθώς κάπου «ανάμεσά τους βρίσκεται η νέα γενιά της τυφλής τρομοκρατίας». Κατά την άποψη της αστυνομίας δύο είναι οι επιτρεπτές συμπεριφορές για τον Δεκέμβρη που έρχεται: είτε η απολίτικη θλίψη που αρμόζει σε ένα μνημόσυνο, είτε η κομματικοποιημένη διαμαρτυρία που θα διαφημίζει τα όρια της νέας πολιτικής νομιμότητας. Οργανώνεται μία στημένη επέτειος που αναβαθμίζει το δόγμα: εκεί που τελειώνει η συναίνεση αρχίζει η αστυνομία.

6

Οι εξεγέρσεις, όμως, καθώς είναι απλές εκφράσεις των κοινωνικών και πολιτικών αιτιών τους, πάντα λείπουν από τις επετείους. Οι εξεγέρσεις βρίσκονται εκεί όπου τα αίτια που τις προκάλεσαν ανοίγουν νέες ρηγματώσεις, νέα περιεχόμενα και μορφές αντιθέσεων. Ωσπου να σφραγίσουν και πάλι ιστορικές στιγμές με συντριμμένες τις κυρίαρχες αξίες, με εξόριστα τα αφεντικά, με θρυμματισμένο τον κόσμο των εμπόρων και γονατιστούς τους φρουρούς της εξουσίας.

7

Στο αέναο αυτό ταξίδι για την Ελευθερία κερδίζουμε πολλά. Το μόνο που χάνουμε είναι οι αλυσίδες μας. Ας είμαστε όλοι συνεπείς...